

Beste ouder/verzorger en natuurlijk kampganger,

Nog een week en dan gaan we op kamp, het belooft goed weer te worden en de kampeleiding heeft er zin in.

Hierbij de laatste informatie over het kamp, lees deze brief goed!

We verzamelen op vrijdagmiddag 2 september **17.30** op de club (zorg dat je thuis al iets gegeten hebt). Zondagmiddag 4 september om **14.30** uur (let op, in de kampbrief staat een verkeerde tijd!) zijn we weer terug! Het adres van het kamphuis is Zeestraat 281, Beverwijk

|                      |                    |                |
|----------------------|--------------------|----------------|
| Olga                 | Ouder Danique      | Ouder E'Ulalie |
| Ouder Natania        | Ouder Sem/Floortje | Ouder Ivo      |
| Ouder Romy           | Ouder Sophie       | Ouder Femke    |
| Ouder Denise/Michael | Ouder Sterre       |                |

Ouders die zondag terug rijden graag om 13.45 uur aanwezig, om 14:00 gaan we rijden.

|                   |                    |              |
|-------------------|--------------------|--------------|
| Olga              | Ouder Danique      | Ouder Nikkie |
| Ouder Senna/Eline | Ouder Sem/Floortje | Ouder Saskia |
| Ouder Ivo         | Ouder Romy         | Ouder Marijn |
| Ouder Mette/Fay   |                    |              |

Het scoutinghuis ligt in een bos/park, bij nat weer zijn dichte droge schoenen of laarzen wel prettig. Bij calamiteiten (onverhoopt) nemen we contact met de ouders op. Andersom is Olga te bereiken 0615002546

Kampgangers: Bereid je voor op de alleskunner show, laat je talent zien want we weten dat jullie dat hebben. Je kan alleen of met een groepje iets doen. Heb je nog niets dan kan je op het kamp ook iets oefenen met anderen.

Wat neem je mee:

- Een slaapzak of dekbed, kussen.
- Een luchtbed!
- Regenkleding / laarzen.
- Sportkleding, sportschoenen.
- Extra kleding die vies mag worden.
- Pyjama en schoon ondergoed/sokken.
- Handdoek / washandje.
- Zwemkleding en een badhanddoek.
- Toiletpullen / Zonnebrand.
- Een zaklamp.
- Bord / Beker / Bestek

- En natuurlijk denk je aan eventuele medicijnen (graag vooraf melden bij de organisatie).
- Voor eten en drinken wordt gezorgd. Je mag natuurlijk ook een eigen snoepje meenemen maar overdrijf het niet (en deel ook eens uit, vooral aan de leiding ;) !)

Overbodig maar we noemen het toch maar, alcohol, drugs en energiedrankjes nemen we **niet** mee op kamp.

Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen spullen dus neem geen waardevolle dingen mee. Wij zijn niet verantwoordelijk voor spullen die stuk gaan of kwijt raken!

En dan het belangrijkste:

- Kom uitgerust aan en met een buikje vol avondeten.
- laat vooral je goede humeur niet thuis, neem die gezellig mee
- We lachen en maken lol met elkaar, pesten doen we niet aan
- En we maken er vooral een geweldig kamp van!

Mocht je naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben neem dan contact op met Olga 0615002546

Tot Vrijdag, Wij gaan nu alvast uitrusten!

Groet de Kampleiding

Suzanne, Liesbeth, Machel, Arnold, Roy, Saskia en Olga